

ATATÜRK'ÜN AMCAZADESİ SELİN SÖĞÜTLÜGİL SÖZCÜ ROPORTAJI

(Atatürk'ün amcazadesi Vusat Hanım'ın torunu Selin Vusat Söğütlügil, SÖZCÜ'ye konuştu:)

Yüksel ŞENGÜL

O BİR ATA KIZI...

Kandilli'de Duvarlarında büyük Türk ressamlarının tabloları ile bezeli evinde ziyaret ettiğimiz Yazar ve Akademisyen Selin Söğütlügil, muhteşem bir özgeçmişe sahip. Atatürk'ün yaşarken en yakın olduğu amca kızı Vusat Erbatur , onun büyükannesi. Naim Gürsel imzalı yağlıboya Atatürk tablosu evinin baş köşesinde duruyor. Mavi Gözleri , cesur ,kararlı ifadesi ve asil ruhu ile Mustafa Kemal Atatürk'ü andırıyor.Göz kamaştırıcı bir eğitim hayatına sahip Selin Söğütlügil, Amerika'da doğdu ve Şişli Terakki Lisesi ile Illinois'de St. Charles Lisesi'ni bitirdi. Fashion Technology Enstitüsü ile Mimar Sinan Üniversitesi'nde sanat tarihi eğitimi aldı. Londra'da Regents Üniversitesi'nde Film, Media and Drama Okulu'nda senaryo ve film prodüksiyonu üzerine yüksek lisans yaptı. Halen Oxford Üniversitesi'nde Edebiyat Yüksek Lisansına devam eden Söğütlügil, Ayvansaray ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Kanatlarım Aşk'tandı ve Mavi Sağanak adlı iki şiir kitabı vardır. Ayrıca Büyük Çin Seddi Maratonla geçen tarihteki ilk Türk kadınıdır.3 Kasım'da Uluslararası İstanbulMaratonu 'nda WWF için , 23 Kasım'da ise Myanmar Bagan Maratonunda 'nda Gazi ve Şehit Yetim çocukları için koşacak olan Selin Söğütlügil'le sohbetimize Büyük Amcası Mustafa Kemal Atatürk'le başladık.

Atatürk'le baba tarafından olan akrabalığınızı konuşalım mı?

Büyükannem Vusat Erbatur'la Atamız , kardeş çocuklarıdır. Bu kan bağı benim için paha biçilmez bir servettir. Akrabalığımız Atatürk'ün babası Ali Rıza Bey'in erkek kardeşi Büyük dedemiz Kırmızı Hafız Mehmet Efendi'nin soyundan geliyor.

Bugüne kadar Atatürk'ün akrabaları genellikle hep geri planda kalmıştır.

Mutlak monarşiyi ve Saltanatı kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ata'mızın Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, ailesinin ve yakın akrabalarının ön planda olmamasını bizzat kendisinin bir yaşam stratejisi olarak belirlediğini aile büyüklerimden biliyorum.Kan bağıımız bizler için çok şanlı bir sorumluluktur. Atamızın bu kararına Ailesi olarak daima itina ile sahip çıktık.Çağımızda Atatürk'ün amcazadeleri apoletini onurlandıracağımız ve sessizliğimizi bozacağımız tek boyut,adil ve sağlam içerikli bir icraat boyutudur ve o boyutun hedefi de toplumumuza ve eşsiz vatanımıza emek,katkı ve hizmettir. Ben “Kadın” ı bir toplumun çimentosu olarak tanımlarım, Kadın; birleştirici ve üretici varlığı ile toplumsal birliği inşa eden ,enerjisiyle geliştiren ve azmiyle sürdürüdür.Ata'mızın engin vizyonuulla daha 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir ki bu çok ilerikçi muthiş bir armağandır.Benim için Atatürk'ün akrabası olmanın onuru ile aynı anda bir “Türk Kadın”ı olmanın da şerefini taşımak eşsiz bir mutluluktur.

Büyükanneniz Vusat Hanım, Sabiha Gökçen'in yakın arkadaşı mıydı?

Evet arkadaşlığın da ötesinde gerçek dostlarmış ikisi.Benim Sabiha Gökçen Teyzemizi çok yakından tanıma fırsatına nail oldum.Beni 'Vusat'ımın Vusat'ı' diye severdi. Büyükannem Vusat Hanım da Sabiha Gökçen Teyzemiz gibi ilk Türk kadın Uçuculardandı, ama hiçbir zaman ön planda olmadı. Onların en sevdiğim hatıralarından biri de birliklte 1927'de Türk Hava Kurumundaki fotoğraflarıdır. Cumhuriyetimizin çelik manolyaları onlar!

Söğütlügil soyadını nasıl aldınız?

Büyük dedem Bursa şehir komutanıyken Yunan işgaline uğrayan şehri terketmediği için şehit edilmiş. O Söğüt'de şehit olduğu için de Atatürk ailemize Söğütlügil soyadını vermiş. Sn.Yılmaz Özdil de Mustafa Kemal adlı eserinde bu hikayemizi ve Ailemizi

anlatmış.Bu soyadına layık bir cumhuriyet kadını olarak bugün bana düşen görevler olduğuna inanıyorum.Vatanımızı cumhuriyetimizin sağlam temelleri ile geleceğe taşıyacak olan Türk kadınları arasında da her türlü görevi almak için artık hazır olduğumu biliyorum.

Hedefinizde aktif bir siyaset var mı?

Evet, üç yavrum Dila, Cana ve Ata'nın huzur ve sağlığından sonra gerçekleştirmek çok istediğim hedeflerim var.Bu hedefler için Yaşamın bana sunduğu imkanlarla birlikte varoluşumuzun özünde yatan cesaret azim ve gerçekleştirme Aşk'ını hayata geçirmek istiyorum. Yaşama nasıl sarılırsak onu nasıl görürsek hiç tereddütsüz bunu yaşadığımızı yüreğenden biliyorum.hedeflerimden biri Akademik kariyerimi Oxford Üniversitesinde tamamlamak ve ikincisi de Atamız açtığı TBMM 'nde ;Türk Kadın milletvekili olarak görev almak.Kurtuluş Savaşı'nda 'Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır' sözünü gelin şimdi cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak bakışa entegre edelim; Hattı idare yoktur, sathı idare vardır. O sathın nüvesinde ise sahip olduğu bereketini kendi mevcudiyeti ile var eden ve sürdürebilen bilinçli ve medeni bir Ulus , ve muhakkak toplumca sahiplenilecek birlik ve beraberlik anlayışı ile konsensus vardır.Anadolumuzun o eşsiz gönüldaşlık kültürü öyle engindir ki dünyada benzeri az bulunur! Bu holistik yani bütünlüyci toplumsal matrikste Milli üretim ve yapılandırılmış sağlam ekonomik konjunktür ile Vatan idaresinin bu ruhla yani adil ve müstakil zenginlikle satha yayılması kaçınılmazdır.Laiklik ise cumhuriyetimizin en temel ve vazgeçilmez ana omurgasıdır.

Geleceği nasıl görüyorsunuz?

Eflatun 'Devlet' adlı eserinde filozof yönetici tanımını şöyle yapar 'Erdemli, bilge, bilinçli, muhakkak adil ve vicdanlı, ileriye görebilen, vizyoner '... Londra da Eflatun'u ilk okuduğumda onun bu tanımına uyan tek kişinin Ülkemizde bugüne dek sadece Atatürk'tür!..

Soru; SAYIN İMAMOĞLU'na BİR AİLE YADİGARINI DA GÖTÜRDÜNÜZ...

Evet, Kendilerine büyükannem Vusat Hanım'a Atatürk tarafından imzalanan 1927 tarihli Nutuk'un ilk sayfasını hediye etmekten büyük mutluluk duydum.Devlet yöneticilerinin kendi insanını anlayabilmesi ve daha derin iş üretebilmesi için yürek sesinin çok önemli

olduđuna inanıyorum. Türk insanı yüređine dokunan Adil liderleri unutmaz. Sayın İmamođlu'nun Cumhuriyetimizin Işıđında ;omurgası sađlam bir vizyon, akla adalete ve azme yapılan büyük yatırım,bu yatırımın vatandađa; topluma ve vatana muthiř geri dönüşümü ile birlikte tüm icraatlerini gerçekten dürüst ve yürekten yaptıđına inanıyorum.

Toplumumuz için vermek istediđiniz bir mesaj var mı?

Toplumları bireyler oluřturur.ve

İnsanca yařamak isteyen birey; Paradigmalara teslim olmayan; Bilgi sahibi olan ama bu bilgiyi yalnızca düşünerek deđil ; aynı zamanda "eyleyerek" hayata geçiren;

Varlıksal özgürlüğünü Toplumsal Platforma taşımayı hedefleyen;baskısal her türlü mülkiyet ve otoriteye karşı gelen;Siyasetin buyurganlığından etkilenmeyen bilincli; bir o kadar da Oküpist olmalıdır.'Mulkiyet Hakkı' sadece bireye aittir; ve Devlet mekanizması bireylerinin bu hakkını korumakla yükümlüdür;ona sahip olmakla deđil.

İyi yönetilen bir ulke; akıllı ve duyarlı Vatandařın BİLGİyi sagduyulu sekilde kullanarak; iki ana sistemi birbirine karıřtırmadan ,halkı arasında ayırimcılık yapmadan,liderlik ve yoneticilik vasıflarının kendi karakteriyle simbiyotik bir iliřkisinin olmadıđı,ülkesinin ve dünyanın gerçek bilgisine sahip,diplomatik iliřkilerinde ödünsüz altyapılar kurabilen;ve her řeyden onemlisi; toplum bireyleri arasındaki 'Sosyal Tahammül mekanizmasını' yani Konsensüs veya Varlık Kabulü de diyebilirsiniz buna, buna sađlayabilen liderleri yonetime getirmesiyle oluřur.Sanatta;yaratıcılık,hayatla sınıanmaya gereksinim duymaz; ama Siyaset öyle deđildir der Chomsky ;Hayatın onayına zorunludur; yoksa Hiç'leřir ve ülkelerde güdülen siyasetin entellektuel niteliđi; İktidar ve Muhalefet dengesine bađlıdır. Burada yine karřımıza ; BİLGİ ve BİLGİLİ İNSAN çıkar. Bizler ne kadar çok; kendimizi bilgiyle besler,ne kadar çok entellektuel bir Dünya Aktivist'i olursak;düşünsel militanlığımızın yanı sıra ,geleceđini kendi yuređi ve aksiyonları ile řekillendiren birer eylemsel varlıklar,vatandařlar ve seçmenler oluruz; Ülkemiz için yine Platon'un deyimiyle 'FİLOZOF KRAL'lar ,yani erdemli ,bilincli yuksek ruhlu,vizyon sahibi,Adaletli ve dođru devlet adamları seçeriz.Yařama birkez geliyoruz;Sanattan Siyasete, Terörden Barıř'a ; ülkemizin geleceđi ;hepsi bizim elimizde; Hepsi Varlık gücüyle iliřkili;

yeter ki güzel bir dünyada yaşamak için ,başkalarının adımlarını beklemeyelim, Bunu kendimiz başaralım, bu gücümüz fazlasıyla var... Aktivist yazar June Jordan'ın deyimiyle; Aslında Yaşamın her boyuntunda " Beklediğimiz ; Kendimiziz!..."

Selin Söğütluğil

www.selinsogutlugil.com