



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 849

Atatürk'ün  
**SOYKÜTÜĞÜ**  
Üzerine bir çalışma

Burhan GÖKSEL



KÜLTÜR ESERLERİ DİZİSİ: 102





KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 849

# **ATATÜRK'ÜN SOYKÜTÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA**

**Burhan GÖKSEL**

**KÜLTÜR ESERLERİ DİZİSİ: 102**

**Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV**

**ISBN 975 - 17 - 0117 - 1**  
**© Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987**

---

**Onay: 14.12.1987 tarih ve 928.1 - 5134 sayılı.**  
**Birinci Baskı: 1988**  
**Baskı Sayısı: 10.000**  
**METEKSAN Ltd. Şti. – ANKARA**

## **İÇİNDEKİLER**

ÖNSÖZ .....	V
1. KONU VE AMAÇ .....	1
2. ATATÜRK'ÜN AİLESİ HAKKINDA BUGÜN ELİMİZDEKİ BİLGİLERİN ÖZETİ .....	4
3. ATATÜRK'ÜN AİLESİ HAKKINDA YAYIMLANMAMış BELGeler .....	6
BİBLİYOGRAFYA .....	14
BELGeler .....	17



## Ö N S Ö Z

Bugünün dünyasının, abartmaya kalkmadan, Atatürk'ü bildiğini ve tanıldığı, okuduklarımıza ilaveten, dış ülkelerde bizzat izlemekten daima kıvanç duyarım. Lâkin bu insanlara, her büyük insan gibi O'nun soykürüği hakkında yeteri kadar bilgi veremememin de daima acısını, hüznünü duyarım. Bizim kuşaklara düşen önemli bir görev, bu büyük eksiği gidermeye çalışmaktır. Bu vazife; herseyden önce hepimizin bir vefa borcudur. Konu üzerinde neyi elimize geçirebilirsek, bu bilgileri derler ve yayımlarsak bir gün hepsini biraraya getirecek olan "Tarihçi"mize ışık tutmuş oluruz.

Büyük bir şansla Atatürk'ün ailesinden bugün aramızda yaşayanlardan, akrabasından Nesrin ve Feridun Söğütlügil gibi dostlarım oldu. Onlar, bu görüşlerime hak vererek ellerinde itina ile saklanmış belgeleri bana lütfettiler. Kendilerine çok minnettarım. Ben de bu ufak çalışmayı yukarıdaki içten inançla yaptım, sizlere sundum.

Saygılarımla,

**Burhan GÖKSEL**

Ekim 1987 Ankara



## 1. KONU VE AMAÇ

Son zamanlarda, büyük Atatürk'ün başardığı muhteşem ve evrensel inkılâp, kurduğu ölümsüz Cumhuriyetimiz ve bütün başardıkları üzerinde ciddî ve ilmî araştırmalar yapıldığı; ve her geçen gün, bu konudaki çalışmaların, giderek artmakta olduğu görülmektedir. Bu arada, O'nun: lider olarak, başkumandan olarak, devlet adamı olarak ve öteki yönleriyle meşgul olan bilimci ve yazarlarımız da, artmaktadır. Özellikle, Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yıldönümü'nü anmalarda, bu tür çalışmalar birden yoğunlaşmış oldu.

Amerikalı eski bir dostum vardı<sup>(1)</sup>, Amerika'da, Üniversite'de, "Türk Tarihi" okutan bir profesördür. Gerçekten bir Atatürk hayranıdır. Ülkemizdeki "Yüzüncü Yıl" çalışmalarını, yerinde izlemek için geldiğinde, bana şöyle demişti:

"1938'de Atatürk'ün ölümü sırasında, dünyanın en büyük kütüphanesi sayılan, Washington'daki Kongre Kütüphanesi'nde, Atatürk hakkında yazılan kitapların toplamı, 1300 civarında idi. Şimdi Türkiye'deki bu çalışmaları gördükten sonra, bu rakamın önüne, en azından bir sıfır rakamı koyulacağını tahmin ediyorum".

Artışından çok memnun olduğumuz bu yayınlar, daha ziyade, "Atatürk ve O'nun Çalışmaları" üzerindeki araştırmalardır. Yani kısacası, "Hep O'nun, bizler için yaptıkları" üzerinde toplanmaktadır. Buna karşılık, çok azımız, Atatürk'ün, "Tek İnsan" olarak, özel kişiliği, mensubu bulunmakla çok onur duyduğu ailesi, aile şeceresi (soyköttüğü), aile yakınları üzerinde araştırma yapmak gayretine girmemekteyiz. İlmî biçimde, bu konu üzerinde, belgelere dayalı olarak elde edilmiş, yeteri kadar bilgilere sahip bulunamadığımızı, itiraf etmeye mecburuz.

Bana göre; bu büyük eksikliğin iki sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birisi konuyu aydınlatmaya yarayacak resmî belgelerden yurdumuzda olanların, araştırmalar için, kolaylıkla incelenmeye açık bulunmamasıdır; bunun yanında, Atatürk'ün doğduğu Selânik'teki Osmanlı Nüfus-Tapu ve öteki resmî kayıtların Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanlılarca ele geçirilip, âkıbetinin ne olduğunu bilinmemesidir. İkincisi de, Atatürk'ün ailesi'nden olup, halen aramızda yaşayanların da, bu konuda hareketli olmayışıdır.

---

(1) Birleşik Amerika'da Utah Üniversitesi, Türk Tarihi Kürsüsü'nde Öğretim üyesi F. Zeidner.

Şurası muhakkaktır ki, Atatürk, bir ailenin ne ilk, ne de sonuncu ferdi'dir. O, köklü bir Türk Soyu'nun evlâdi'dır. O'nun da ataları, geçmiş büyükleri olduğu gibi; baba ve ana tarafından ailesinin bugüne kalan ve halen aramızda yaşayan aile yakınları olan kimseler de, bulunmaktadır. Atatürk gibi tarihin ender yetişirdiği, her yönü ile en üstün vasıflara sahip bir şahsiyetle, uzaktan dahi olsa, bir yakınlığa, bir ilişkiye ve hattâ dostluğa sahip olmak bile, her insan için, şereflerin en büyüğüdür, bahtiyarlıktır. Öyle iken, Atatürk'le akrabâ olan böyle vatandaşlarımızın, halen susmalarını, ancak onların, Atatürk'e duydukları büyük saygının bir eseri olarak, yorumlarım.

Netice itibariyle, sebepler ne olursa olsun; bugün Türk çocuğuna, Atatürk'ün içinden geldiği Türk ailesinin, ataları ve sonraki nesilleri hakkında, yeterli ve onları doyuracak kadar bilgiyi, sağlamamış durumdayız.

Bakınız, üzerinde az durulan bu durum, bizi nereye ve hangi sakıncalı hale getirmektedir. Bunu, elli yılı aşan bir eğitimcilik hayatımın, tecrübeye dayanan gözlemleri ve ürünü olarak dile getireceğim. Bu yarımyüzyıllık süre içerisinde üniformalı, üniformasız; her yaşta, her öğretim düzeyinde, çok değişik mesleklerde, kız ve erkek Türk çocuğuyla iç-içe oldum. Özellikle onlara, "Atatürk, Atatürkçülük ve İnkılâp Tarihimiz üzerine, birşeyler vermeye ve almaya çalıştım.

Son yıllarda bu konuları, "Okul Ders Programları" içerisinde, yüksek okullar ve üniversitelerimizde, ders olarak isledim. Öte yandan da, son yıllarda, "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi"mizin "Yıllık Konferanslar" plâni içerisinde, Ankara dışındaki illerimizde, muhtelif meslek kesimlerinde de, konferanslar halinde sundum. Her öğretmen ve konferansçı gibi, benim için de, bu gibi ders ve konferansların sonundaki, "karşılıklı soru ve cevaplama" kesimi, çok ilginç olmaktadır. Dinleyici, ister herhangi bir yaşı ve sınır düzeyinde öğrenciler olsun, isterse çeşitli mesleklerden yetişkinler olsun, sorulan hususlarda, dikkate değer bir benzerlik vardır. Atatürk'ün hangi yönünü işlersem işleyeyim, yine hep aynı tipik suallerle karşılaşırım:

Türk çocuğunun, yetişkinlerinin, Atatürk için, âdetâ birleşik sorusu, "O'nun özel hayatı, kişiliği ve ailesi"dir. Benzer çalışmaları yapan sayın meslektaşlarının da, benimle aynı durumda olduklarına inanmaktayım.

Yine bir süre önce; ikibinden çok öğrencisi bulunan, İlk-Orta-Lise kompleksi olan Ankara'daki bir okulda, okulun bütün sınıflarına ve aynı saatte, özel bir anket uygulamış ve cevaplarını aynı saatlerde almıştık. Sorumuz: "Atatürk Hakkında Neler Öğrenmek İstiyorsunuz?" idi. Bu ankete alınan bütün cevapları, bir yaz tatilimi kullanarak, bizzat kendim değerlendirdim, tasnif ettim. Netice, çok ilginç olarak tezahür etti. Görüldü ki, "Türk

çocuğu, Atatürk'ü, daha ziyade inkılâpları ve olayları yaratan insanın kişiliğini, karakterini, hayatının özelliklerini ve ailesini öğrenmek" arzusundadır<sup>(2, 3)</sup>. Türk çocuğu bu bilgi susuzluğunu gidermek için, âdetâ çırpinmaktadır. Bu soruların cevabını verebilecek kaynağı da, bulamamaktadır. Bu arzu, herhangi bir ünlü kişiyi, yakından tanımak istegine de, benzememektedir. Çünkü, ankete verilen cevaplara göre, öğrencilere okul dışından, Atatürk hakkında verilen bazı bilgilerin ve kasıtlı söyletilerin doğruluğuna inanmamakta, âdetâ bunlara isyan etmektedir; ruhî ve fikrî bir çırpinmanın içindedir. Yine tabiîdir ki, birtakımı da, az da olsa, bu yanlış ve kasıtlı söyletilerin etkisinden kurtulamamaktadır.

İşte bu gibi tecrübeler ve müşahedelerim beni, konuya daha fazla eğilmeye sevketti. Ayrıca, tarihimizin derinliklerine doğru bakınca, âdetâ yaygın bir "Millî kusurumuz"un bulunduğu neticesine de vardım. Geçmişimizde, millî kahramanlar, ilim ve sanatta büyük şahsiyetler bulunmaktadır. Devlet adamı, büyük kumandan, ilim ve sanat eserleri yaratıcılarımız, düşünce ve irfan timsali nice şöhretlerimiz vardır. Bu millî değerlerimizin bazıları, dünyaca da tanınmakta ve gibta edilmektedir. Ancak, biz onları, sadece, yaptıkları büyük işleri tanımak ve tekrarlamakla yetinmişizdir. Hemen hemen hiçbirinin, "Tek insan yapısı" ile özelliklerini, aile varlıklarını, biyografilerini bile, yeteri kadar bilmemekteyiz.

Meselâ: İbn Sina'mızı, Nasreddin Hoca'mızı, Karagöz'ümüzü, Yunus'umuzu, "Oğuznâmeler'i bırakan Dede Korkud'umuzu, destan kahramanı Köroğlu'muzu ve Mimar Sinan'imızı, "kişilikleri, özel hayatları ve aileleri" ile, ne kadar tanıyabilecektiyiz? Bundan ötürüdür ki, ünlü Türk büyüklerinden bazılarının doğum yerleri bazan birkaç tanedir; ve değişik yerlerde mezarlarına rastlarız. İşte bu neticeler, yukarıda dediğim, "Millî kusurumuz"dan kaynaklanır.

Bu genel tutumumuz, cidden hazındır. Yalnızca, yukarıda adlarını verdığım birkaç Türk Büyüüğü'ne bile, başka ülkelerin insanları sahip çıkabilmektedirler. Zaman zaman içimde: "Birgün, Atatürk'de böyle mi olacaktır?" ürpertisi doğar, âdetâ! Meselâ, Lord KINROSS "Atatürk" adlı meşhur eserinde, "Mustafa Kemal"den ısrarla, "Bir Makedon" (yani, Makedonyalı) diye sözeder<sup>(4)</sup>.

(2) "TÜRK GENÇLİĞİNİN BÜYÜK ATATÜRK HAKKINDA, ÖZELLİKLE ÖĞRENMEK İSTEDİĞİ KONULAR", Özel Yükseliş Koleji, "Yükseliş Dergisi", 1974 Ankara, Sayı: 8.

(3) "BİR ANKETİN SONUÇLARI", Atatürk Hakkında Neler Öğrenmek İstiyorsunuz? Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1973 İstanbul, Sayı: 74-75-76, Sayfa: 75-79.

(4) Lord KINROSS, "ATATÜRK, Bir Milletin Yeniden Doğuşu", Türk Sesi Ayhan TEZEL, İstanbul Matbaası, 1970, sayfa 23'den itibaren.

1953'te, askeri bir misyon üyesi olarak Yugoslavya'da bulduğumuz sırada, Mareşal Tito tarafından kabul edilmiştir. Tito, onuç millete mensup askeri heyetler arasında, Türk Heyeti'ne özel bir ilgi göstermiştir. Görüşmemiz sırasında Tito: "Rusya'dan Yugoslavya'ya geçerken, birkaç ay Üsküdar'da gizlendiğini; Türk halkını, çok sevdiğini anlattıktan sonra; Atatürk'e olan hayranlığını belirtmiş; ayrıca, "hemşehrileri olması" dolayısıyla ondan, bir Balkanlı olarak, iftihar ettiklerini", ilâve etmiştir. Balkanlar'daki seyahatlerimizde, bu tür Atatürk hayranlığını, özellikle Yugoslavya'da görmek ve O'nun, biraz kendilerinden saymak temayülünü hissetmek, her zaman mümkündür.

Millî kahramanlarımız ve Askerî Tarihimizdeki, onların yarattıkları şeref sayfaları, yalnız bize değil, ileri ülkelerin ordularına bile ışık tutmakta, ondan dersler alınmaktadır. İşte sizlere, Birleşik Amerika'da Harp Akademisi ve Yüksek Komuta Sınıfları'nda, halen okutulan bir Ders Kitabı'nın adını vereceğim<sup>(5)</sup>. Bu eserde abideleşmiş Türk kahramanlık destanlarının Birleşik Amerika'nın müstakbel komutanlarına bir örnekler demeti olarak verildiğini bulursunuz".

Öteden beri duyageldiğim bu tür duyguya ve sezintiler, beni daima, Atatürk'ün, noksan bıraktığımız bu yönleri üzerinde, belki de pek sistemli olmamakla beraber, daima araştırmaya sevketmiştir. Derim ki: Atatürk'ün özellikleri, kişiliği ve bilhassa ailesi hakkında; elinde en ufak belge veya bilgi olan her Türk, bunları ortaya koymalıdır. Bunların birikimi ile, bugün, gelecek kuşaklara, daha sağlam bilgiler ve dayanaklar verebilecek duruma gelebiliriz. İşte bugün, elinize aldığınız bu küçük araştırma; böyle bir inancın, böyle bir amacın ürünüdür. Hepimiz, Atatürk üzerinde çalışma yapan her resmi ve özel kuruluşumuz, her yazar ve öğretim üyemiz, daha geniş olarak her aydınımız, bu alanda elde edilen her bilgiyi, değerlendirmeye ve biribirimize aktarmaya, açık olmalıyız.

## 2. ATATÜRK'ÜN AİLESİ HAKKINDA BUGÜN ELİMİZDEKİ BİLGİLERİN ÖZETİ

Atatürk'ün Ailesi hakkında bilgiler, ilkokullarımızdaki Tarih Dersleri'nden, yukarılara doğru, hemen burada özetleyeceğim şekilde, çok dar bir çerçeve içinde tutulmaktadır diyebiliriz; yedi kişilik bir heyetin 1949'da "İslâm Ansiklopedisi"nde yazdığı "ATATÜRK" maddesinde de, böyledir. Özetaryelim: "Babası Ali Rıza Efendi, Annesi Zübeyde Hanım'dır. Seyrek

(5) Dr. George W. GAWRYCH. "Combat Studies Institute U.S. Army Command and General Staff College". Military Culture in the Turkish Armed Forces.

olarak da, "Kırmızı-Hâfız" lakabıyla anılan Dedesi Ahmen Efendi'den sözedilir. 1881'de Selânik'te doğdu; İlk ve Orta Öğrenimini bu şehirde, Lise Tahsilini, Manastır Askerî İdadîsinde tamamladı. Zayıf gördüğü Fransızca'sını tatillerini geçirdiği Selânik'te, Frerler Okulu Özel Sınıfı'na devam ederek kuvvetlendirdi. Yüksek Öğrenimini de, 13 Mart 1899'da kaydedildiği İstanbul Harbiye Mektebi (Harp Okulu) ve onun devamı olan Erkâniharbiye (Harp Akademisi) Sınıfları'nda tamamlayıp, 11 Ocak 1905 tarihinde Yüzbaşı rütbesiyle mezun olduğu; meslek hayatına, aynı yılda tayin edildiği Şam'daki Beşinci Ordunun 30. Süvari Alayı'nda stajla başladığı" anlatılır<sup>(6)</sup>.

Atatürk'ün Ailesi'nden, sadece Kızkardeşi Makbule (eski Boysan) Atadan Hanım'ı tanımaktayız. Ender olarak da, Annesi Zübeyde Hanım'ın, Osmanlılar'ın Konya-Karaman bölgesinden Rumeli'ye göçettirerek yerleştir dikleri Yörükler'den bir aileye mensup bulunduğu anlatılır. Hepsi, bu kadar.

Elbette ki, bir aile, şu kadarcık bilgi ile tanınamaz, öğrenilemez.

Atatürk'ün, İzmir'de Uşakîzâdeler'den **Lâtife Hanım**'la 29 Ocak 1923'te evlendiği, ancak ikibucuk yıl sonra ayrıldıkları; çocukları olmadığı; dolayısıyla, kendi soyadını taşıyacak kimsenin kalmadığı biliniyor. Atatürk'ün ana-baba bir kızkardeşi Nâciye, küçük yaşta ölmüştü. Makbule Hanımı ise, bizim kuşaklar gördüler, tanıdılar. Makbule Hanım'ın çocukları da, yaşamadı. Dolayısıyla Atatürk'ün Babası Ali Rıza Efendi'nin nesli, Atatürk ve Makbule Hanım ile sona ermiştir. Böyle olmasına rağmen, Atatürk'ün Baba-Soyu, bitmemiştir; yine "Kırmızı-Hâfız" lakabıyla tanınan Amcası Hâfız Mehmet Emin Efendi'nin torunları, çok şükür ki hayatı ve yurdumuzdadır. Bugün bu daldan, aramızda yaşayanlar, mâşâallah, kalabalık ailelerdir.

İşte, okuyacağınız bu araştırmamızda, Atatürk'ün Ailesi'nden bugünlere gelip yaşayan bir dalı ortaya çıkararak, Türk kamuoyuna, kesin belgelerle tanıtımıya çalışacağız. Onlara da, böyle köklü büyük bir Türk Ailesi'ne mensup olmanın onurunu vermedeki haktanırlığımızı göstereceğiz. Ancak, bu çalışma ile, hiçbir kimsenin, hukuki bir iddia üzerinde olmadığı, kesin bir gerçektir. Aslında, buna gerek de, yoktur.

Atatürk'ün öz amcası Hâfız Mehmet Efendi'nin oğlu Salih Efendi'nin torunlarından bazıları, şahsi dostlarım olup, sizlere ullaştıracığım bilgileri elde etmek şansını, bana verdiler. Umut ve temenni ederim ki, Atatürk'ün

(6) Konuyu kanutlamak için, Devletimizin resmî yayınlarından, "İslâm Ansiklopedisi", İstanbul 1949, 10. Cüz, s. 719-807 bütünü, "ATATÜRK'e tahsis edilmiştir. Çift sütunlu 89 sayfa içinde, konusunu ettiğimiz, Atatürk'ün hayatının özellikleri ve ailesinin tanıtılması, ancak yanım sütun (1/4 sayfa) kadardır. İtina ile incelediğim, her düzeydeki bütün Okul Kitaplarımızda ise, bu bilgiler, daha da az olarak verilmektedir.

Annesi Zübeyde Hanım ve onun, Fâtih Sultan Mehmet döneminde 1466 yılında Karamanoğulları'nu ortadan kaldırıp, buradaki yörükler'den Rumeli'ye gönderilerek iskân edilenlerden olan ailesinden, bugüne kadar kalanlar da, elliindeki belgeleri ve bilgileri, yayın yoluyla tanıtsınlar. Tarihî belgelerin, küçüğü ve büyüğü olmaz. Bizler için, hepsi değerlidir. Bu küçük bilgilerin bir araya gelmesiyle, birgün gerçeğe ve tam bilgiye ulaşmak imkânı doğacaktır. Böylece, bizden sonraki kuşaklara, Atatürk'ü soyu ile, sopsu ile ve onların ataları ve torunları yönleriyle, tam ve köklü bir Türk Ailesi olduğu hakkında, doğru ve kesin bilgilerle ulaşacağımıza inanmaktayım.

### **3. ATATÜRK'ÜN AİLESİ HAKKINDA YAYIMLANMAMış BELGELER**

#### **A – Belgelerin Kaynağı:**

Aşağıda takdim edeceğim belgelerin içinde, yerlerini görerek tanıyacağınız, Atatürk'e Baba tarafından kan bağılılığı olan amcası torunu Nesrin Hanım ve Eşi Feridun Söğütlügil, konu üzerindeki samimî çalışmalarımı gördükleri için, hiçbir karşılık beklemeden, doğruda tarihe ve bilime hizmet amacıyla, elliindeki aile belgeleri'ni, bana tevdi ettiler. Konuya girerken, kendilerine bu hizmetleri için, teşekkürlerimi değil, tebriklerimi sunmak isterim. Onların bu davranışını, umarım ki Atatürk'ün Aile Şeceresi'nde görülen ve çoğu bugün yaşayan, öteki akrabasını da, elliinde bulunması muhakkak olan belgeleri de, böylece değerlendirmeye teşvik edecktir.

#### **B - Bana Verilen Özel Belgeler:**

##### **I. BELGE: Atatürk'ün Aile Şeceresi (Soykütüğü).**

Söğütlügil Ailesi'nin elinde bulunan ve geçmiş kuşaklar tarafından özenle işlendiği anlaşılan, Atatürk'ün Aile Şeceresi'nin, bence, günümüze intikal etmişlerden en detaylı olanıdır. Araştırmalarım sırasında, muhtelif kimseler ve kaynaklar tarafından hazırlanmış olan, başka şecerelere de rastladım ve inceledim. Tabii ki, arada bazı farklılıklar vardır. Karşılaştırmalar neticesinde, bu farklılıkları gidererek, doğru olana yaklaşmak şansına sahip olacağımızı sanıyorum.

I. BELGE olarak sunduğum Şecere (Soykütüğü) üzerinde, yukarıda da işaret ettiğim gibi, vesikanın aslini muhafazaya özen gösterdim. Ancak, anlatımı kolaylaştırmak amacıyla, yaptığımı söylediğim elyazısı ilâveleri de, açıklamakta yarar görüyorum. Açıklayacağım noktalar şunlardır:

– Her kuşakta karı-koca olanları, daha belirgin göstermek üzere, aralarına bir (+) işaretini koymayı uygun gördüm.

– Atatürk'ün dedesi olarak bilinen, Hâfız Ahmet "Kırmızı-Hâfız" Efendi ile eşi Ayşe Hanım, ilk-kuşak olarak gözükmektedirler. Bunları (I) işaretiley belirttim. Atatürk'ün daha yukarıki cedleri üzerinde araştırmam, ayrıca sürmektedir.

– Atatürk'ün babası "Ali Rıza Efendi"nin, bir kızkardeşi vardır. Adı, "Nimetî Hanım" olup, maalesef, hakkında başka bilgiye sahip değiliz. Öteki kardeşi, "Hâfız Mehmet Emin Efendi"dir. Bu zâtın da, babası gibi "Kırmızı-Hâfız" lakabıyla çağrıldığı anlaşılmaktadır. Bu ikinci kuşağı da, (II) işaretiley belirttim.

– Atatürk ile kızkardeşleri "Makbule ve Nâciye", amcaları Hâfız Mehmet Efendi'nin evlâtları "Sâlih Efendi ve Rukiye Hanım", üçüncü bir kuşak sayılıyor. Bunlar da, (III) işaretiley gösterildi.

– Atatürk'ün, aynı soykütüğünden en yakın baba akrabası sayılan amcası oğlu "Sâlih Efendi"nin, ilk eşi "Faika Hanım"dan doğan "Zeliha" ve onun kızı "Şevket Hanım" ile, onun oğlu "Reşit" hakkında, elimizde belgeye dayanan bir bilgi yoktur.

– "Sâlih Efendi" ile ikinci eşi "Müberrâ Hanım" ve bunların çocukları ile torunları hakkında bazı bilgilere sahibiz. Elimizdeki belgeler, ailenin bu dalını, oldukça geniş bir şekilde tanıtıyor.

– Sâlih Efendi ile Müberrâ Hanım'dan: "Necati ve Kemal" adlarında iki erkek, "Zeynep, Vüsât ve Nâfia" adında üç kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlarla, baba-bir ve ana-ayrı kardeşleri "Zeliha Hanım" ile birlikte, dördüncü kuşağı buluyoruz. Şecerede bu kuşak, (IV) işaretiley gösterilmiştir. Burada sunulan tarihî belgeleri bana veren Nesrin SÖĞÜTLİGİL, IV. Kuşakta ki "Vüsât Erbatur Hanım'ın kızıdır. "Nesrin Hanım", aslen topçu subayı olup sonradan Hukuk tâhsili görerek Askerî Hâkimlik yapan, emekliye ayrılmışca Avukatlığa başlayan "Feridun Sögütligil" ile evlidir. Nesrin Hanım ile aynı kuşaktaki teyze ve dayı çocuklarıyla oluşturdukları kuşak, şecerede (V) diye belirtilmiştir.

Nesrin ile Feridun çiftinin: "Oytun, Ongun, Yurdun ve Hasnûn" adlı dört oğulları dünyaya gelmiştir. Bu çocuklarla, aynı kuşaktan olan Sâlih Efendi torunları da, bir sırada gösterilerek, altıncı kuşağı belirtmek üzere, (VI) işaretini konuldu.

– Yedinci kuşakta doğanlar da, bir hizada gösterilerek (VII) ile belirtildi. Böylece, Atatürk'ün amcası "Hâfız Mehmet Emin Efendi" torunlarının yedinci

kuşak olduğu, ilk bakışta belli oluyor. Bu yedi kuşağın hepsindeki kimseler Atatürk'le, baba yönünden kan bağına sahiptirler.

– Yazımızın daha sonraki kısmında (XII. Belge), bir düğün hâtırası fotoğrafı var. Bunda, soykütüğünde adı geçenlerden, yetişkin ve çocuk yaştakilerden mühim bir kısmını burada birarada görüyoruz. Bu resimdekileri belirten ve üzerine konmuş olan sıra numaralarını da, soykütüğündeki adlarını gösteren dörtgenlerdeki küçük daireler içinde rakamlarla belirttim. Sanırım böylece, okuyucular, hem soykütüğünü, hem de fotoğrafı bir araya getirerek, kolayca izleme imkânını bulacaktır:

Tablo'da, Nesrin ve Feridun Sögütligil çiftinin bana verdikleri belgelere dayanan bilgilere ek olarak, bu belgeler dışında elde ettiğim bazı bilgileri, şema üzerinde işleyerek, şecerenin aslini fazla bozmak istemedim. Bu bilgileri, burada sıralıyorum:

1. Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın anasının adı "Ayşe (Âiše)" babasının ki de, Fâtih Sultan Mehmet'in Konya-Karaman bölgesinden Rumeli'ye gönderip iskân ettirdiği yörük ailesinden gelen "Sofî-Zâde Feyzullah Efendi" olduğu,

2. Zübeyde Hanım'ın, aynı ana ve babadan, "Hasan Ağa ve Hüseyin Ağa" adlarında iki erkek kardeşinin bulunduğu,

3. Atatürk'ün kızkardeşi "Makbule Atadan Hanım"ın, 1885 yılında Selânik'te doğup, 1956'da Ankara'da vefat ettiği,

4. Bazı kayıtlara göre, Zübeyde Hanım ile Ali Rıza Efendi'nin: "Mustafa, Nâciye ve Makbule"den başka; "Ahmet, Ömer ve Fatma" adlı üç evlâtlarının daha dünyaya geldiği; ve bunların, çocuk yaşlarında vefat ettikleri<sup>(7)</sup>,

5. Tablo'da adı geçen "Müberrâ Hanım"ın, "Selânikli Mevlevî Şeyhi-Zâdeler Ailesi"nden olduğu,

6. Bu Müberrâ Hanım'ın dedesi "Hâfız Mehmet Emin Efendi"nin, soykütüğü'nde yazılı "Arap-Câriye"den, "Rukiye" adında bir kızı olup, iki yaşındayken öldüğü, anlaşılmaktadır.

## II. BELGE: Atatürk'ün Amcası Oğlu Sâlih Efendi'nin Müberrâ Hanım ile Evlendliğini Gösteren "İzin-Nâme".

Bu vesika, Atatürk'ün amcası "Kırmızı-Hâfız" lakaplı "Hâfız Mehmet Efendi"nin oğlu Sâlih Efendi ile "Kerime-Molla" diye de çağrılan "Müberrâ Hanım"ın, eski Selânik Vilâyetimizden aldıkları, 26 Numrolu "Evlenme

(7) Şemsi BELLİ, "Makbule Atadan Anlatıyor. AĞABEYİM MUSTAFA KEMAL", 1959, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s. 22.

İzin-Nâmesi”dir. Buna göre, bu iki Türk genci, “11 Zilkâ’de Sene 315” (Milâdi 3 Nisan 1898) tarihinde, Mahmud Bey ile Şâkir Efendi’nin şâhitlikleriyle, Selânîk’teki “Mu’îd-Alâeddîn Mahallesi İmâmî” huzurunda nikâhları kıylarak, evlenmişlerdir.

### III. BELGE:

Yukarıda sözü edilen H.1315 (M.1898) tarihli “Evlenme İzin-Nâmesi”nin, Noterlikçe, bugünkü yazımıza çevrilmiş tasdikli suretidir.

### IV. BELGE: Sâlih Efendi’nin Eşi Müberrâ Hanım’ın Nüfûs-Kâğıdı.

Müberrâ Hanım’ın (sonraki, Müberrâ ERBATUR), Nüfûs Kâğıdı suretidir. Bu eski yazılı belgede: Onun doğum yeri, Selânîk; doğum tarihi; Rumî 1294 (1878) yılı olduğu; babası'nın, “Eşref Bey”; anası'nın “Nâfia Hanım” ve evlenirken “dul” olduğu, belirtilmiştir. Cüzdanın, fotokopide görülmeyen arka tarafında ise, Müberrâ Hanım’ın, 4 Mayıs 1938’de vefat ettiği kaydı vardır.

### V. VI. VII. BELGELER: Reisicumhur Mustafa Kemal İmzalı Tebrik ve Teşekkür Telgrafları.

Ailesi mensuplarının, Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı, özel haberleşme örnekleridir. Türlü vesileler ile amca çocuklarından ve öteki akrabalarından, Başkent Ankara'da “Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa Hazretleri”ne gönderilmiş olan tebriklere karşı, Paşa'nın yazdığı cevapları görüyoruz.

Bunlardan, V. BELGE'nin baş tarafında: “İstanbul Ortaköy'de Kemal Bey, Vüsât ve Müberrâ Hanımlar”的 adresleri görülüyor. VI. BELGE'nin adres kısmında ise, “Ortaköy'de, Yenge Müberrâ Hanımfendi” adresi yazılıdır. VII. BELGE ise, VI.'nın Noterlikçe tasdik edilmiş yeni yazımızla suretidir. Bundan, Atatürk'ün, Müberrâ Hanım'ı, hep “Yenge” diye çağrıdığını, öğreniyoruz.

### VIII. BELGE: Atatürk'ün, Amcası-Kızı Vüsât Hanım'a Verdiği İmzalı Fotoğrafı.

Soykütüğüne göre, “Vüsât Hanım”, Atatürk'ün amcası “Hâfız Mehmet Emin Efendi”nin oğlu “Sâlih Efendi”nin, “Müberrâ Hanım”dan doğan çocuklarından birisidir. Ben, Vüsât Hanımfendi'yi tanımak şansına sahip olmuştum. Çankaya'da Atatürk ile en çok birarada bulunan amcası torunu idi. Zaman zaman ondan: Atatürk'ün yaşayış özelliklerini anlatan güzel hâtıralar dinle-

mek imkânını da bulmuştum. Atatürk, bu yakın akrabasına daima en samimi şekilde alâkasını esirgememiştir. Faraza, Vüsât Hanım'ın Köşk'e bir gelişî ramazan ayına rastlamıştır: Atatürk, hemen bu amcası torununu alır, kendisi Aşçıbaşı'na götürür; onun oruçlu olduğunu; İftar ve Sahur yemeklerinde, en çok sevdiklerinin neler olduğunu anlatır; ve Ahçıbaşı'nın ona ait yemekleri, tepsi ile odasına götürmesi için, talimat verir.

Atatürk'ün Vüsât Hanım'a olan yakın ilgisi, yalnız akrabalıktan değildir. Vüsât Hanım'ın kocası "Jandarma Yüzbaşı Ismail Hakkı Bey"in, İstiklâl Harbimizde kendi emrinde savaştığı sırada, genç yaşta şehit olması ve mini-mini yavrusu Nesrin (SÖĞÜTLÜGİL) ile dul kalmasının da, etki yaptığı bilinmektedir. Daha sonraki belgelerde, Atatürk'ün Vüsât Hanım ve onun kızı "Nesrin"e, nasıl çok samimi alâka gösterdiği; Nesrin'in yetişmesi, nişanlanması ve evlenmesiyle, bir baba gibi ilgilendiği görülmüyor.

Atatürk; bizim halk deyimi ile, tam bir "akraba-canlısı" kişiliğine sahiptir. Uğraştığı muazzam devlet işleri arasında, akrabası ile meşgul olmayı, aslâ ihmâl etmemiştir. Araştırmamın ileriki bir bölümünde, sizlere sunacağım resmî belgelerde ise, özellikle annesi ile olan "Ana-Oğul" ilişkilerinin, köklü Türk aile geleneklerine örnek olacak bir hava taşıdığını göreceğiz.

Vüsât Hanım'a verdiği fotoğrafın üst yanında, "Çankaya, 8.2.1926" tarihi görülmektedir. Altında da, Vüsât Hanım'a ithafi ve "Gazi Mustafa Kemal" imzası bulunmaktadır.

#### **IX. BELGE: Amcası Sâlih Efendi'nin Oğlu Necati Erbatur'un Atatürk'le Birlikte Çekilmiş Fotoğrafı.**

1926 yılında çekilmiş, "Yeni Gazete"de yayınlanan bu fotoğrafta, soldan itibaren: İsmet Paşa (İnönü), TBMM Reisi Kâzım Paşa (Özalp) ve Dahiliye Vekili Şükrü (Kaya) görülmektedir. Atatürk'ün hemen sağındaki zât ise, Amcası Sâlih Efendi'nin küçük oğlu Necati (Erbatur) Bey'dir.

#### **X. BELGE: Amca-oğlu Necati Erbatur'un Zeliha Hanım ile Yapılacak Nişan Töreni Davetiyesi.**

Riyaseticûmâhûr Kâtibümumisi (Genel sekreteri) M. Tevfik (Büyüklioğlu) imzasını taşıyan elyazılı davetiye, belgenin alt yanında görülmektedir. Davetiyenin yeni yazımıza çevrilip Noterce tasdik edilen şekli de, üst kısımdadır. Bu belgeden, şunları öğreniyoruz: Atatürk'ün amcası oğlu "Necati Bey"in, Rüsumat Teftîş Heyeti eski Reisi merhum Aziz Bey'in kızı "Fehime Zeliha" Hanım ile, 27 Eylül 1927'de Dolmabahçe Sarayı'nde ve Atatürk'ün

huzurunda nişanlanacakları, I. BELGE'mizde, en sağ yanda, beşinci kuşak olarak gösterilen Necati Erbatur'un, "Müberrâ ve Mustafa" adlı iki çocuğu bulunduğu bilinmektedir.

## XI. BELGE: Necati Bey'in Nişanlanması Yazan Gazete Haberi.

29 Eylül 1927 tarihli "Cumhuriyet" gazetesinde çıkan haberdir: "Reisi-cumhur Hazretleri'nin amcaları merhum Sâlih Bey'in oğlu Necati Bey ile, Rüsumat Taftîş Hey'eti Reisi merhum Aziz Bey'in kızı Fethiye Semiha Hanım'ın Nişan" törenlerinin, Dolmabahçe Sarayı'nda, ahbab ve dostlarının huzurunda yapıldığı, yazılmaktadır. Resmin altında da, Necati Bey'in davetli Hanımlar'la birlikte, Saraya gelişine işaret edilmektedir (Not: Buradaki bazı isimler gazeteye yanlış geçmiş olabilir).

## XII. BELGE: Amcası Torunu Nesrin Hanım'ın, Teğmen Feridun Söğütligil ile Evlenmelerine Ait Fotoğraf.

Yukarıda, VIII. Belge'ye ait bilgilerde, Atatürk'ün amcası kızı Vüsât Hanım'a ve onun şehit eşi Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in kızı Nesrin'e karşı gösterdiği aşırı hassasiyeti ifade etmiştik. Bu nedenle Nesrin'in, o zaman Topçu Teğmeni ve sonraki (Askerî Hâkim ve Avukat) Feridun Söğütligil ile kuracağı yuvanın bütün masraflarını üzerine almıştır. Bu çiftin düğünleri, 2 Ekim 1937'de İstanbul'un ünlü Park Otel'inde, Atatürk tarafından yaptırıldı. Kendisi de düğün akşamı saat 21'de, salona geldi. Sabaha kadar en yakın akrabaları ve davetli dostları arasında, tam bir aile ortamı içerisinde eğlendi, dînlendi ve herkese, ayrı ayrı alâka gösterdi (Fotoğraf çekildikten, nedense kendisi bulunamadı).

Bu tarihî resimde, Atatürk'ün ailesine mensup olup, I. Belge'deki şecerede sözü edilen akrabasından, bir kısmını görmekteyiz. Ayrıca, yine Atatürk'ün çevresinde sıkça bulunan bazı yakın dostları da, bu fotoğrafta yer almışlardır. Bugün, bunlardan tanıyalıbildiklerimizi, fotoğrafta üzerlerine koyduğum sıra işaretiyile açıklayayım:

1. Gelin, amcaoglunun kızı Nesrin.
2. Güveyi, Feridun Söğütligil.
3. Manevi kızı Afet (Prof. Dr. İnan).
4. Amca torunu ve gelin'in annesi, Vüsât Erbatur Hanım.
5. İlk kadın harp pilotomuz, Sabiha Gökçen (uniformalı).
6. Feridun Söğütligil'in annesi, Elmas Biran Hanım.

7. Amca-oğlu Sâlih Efendi'nin eşi, Müberrâ Hanım.
8. Sabiha Gökçen'in eşi, Havacı Pilot Üsteğmen Kemal Esiner (Yüzbaşıyken vefat etmiştir).
9. Perihan Arıburun. Atatürk'ün hocası, (Kibar)-Nâci Paşa'nın kızı ve Hava Kuvvetleri Eski Komutanı, Hava Orgeneralı, Senato Eski Başkanı Tekin Arıburun'un eşi, eski İzmir Milletvekili.
10. Nermin Kanipa. I. Belge'deki IV. Kuşak'ta, Sâlih Efendi'nin kızı Nafia Olcay'ın kızı'dır.
11. Nevin Anul. Nermin Kanipa'ın kardeşi.
12. Neriman Evyapan. Nermin ile Nevi'nin kardeşleridir.
13. Hâkim Yurdakul Altay. Sâlih Efendi'nin, Müberrâ Hanım'dan doğma çocukları Zeynep Altay Hanım'ın oğludur.

### XIII. BELGE: Nesrin Sögütligil'in, TRT'ye Mektubu.

Bunda: Nesrin'in çocukken Atatürk'le ilk karşılaşması, Atatürk'ün onu imtihan etmesi, öğrenimini üzerine alması ve kendisine gösterdiği ilgi anlatılmaktadır.

### XIV. BELGE: Vüsât Hanım'ın, Emekli-Dul ve Yetim Aylığı'na Mahsus Resmî Belge.

Bu belgede, Amca-oğlu Sâlih Efendi'nin Kızı Vüsât Erbatur hakkında, bazı ilâve bilgileri de, buluyoruz: Vüsât Hanum, R.1317 (M.1901) yılında Selânik'te doğmuştur; Babası Sâlih Efendi'nin, Üsküp Rüsumat Başkâtipliğinden emekli olduğunu öğreniyoruz.

### XV. BELGE: Makbule ATADAN ve Amca Kızları.

Ankara Garı'nda çekilmiş bulunan bu hâtıra fotoğrafında: Makbule Hanımı, onunla Atatürk'ün amca kızları Vüsât Erbatur, Zeynep Erbatur ve Nafia Orcay tarafından uğurlanışında, bir arada görmekteyiz.

### XVI. BELGE: Sabiha GÖKŞEN ve Atatürk'ün En Yakın Akrabalarından Gördüğü Samimî Alâka.

Atatürk'ün cidden çok sevdiği Sabiha Gökçen'in, Havacılık alanındaki ilk eğitimini, Türk Hava Kurumu'na bağlı ve Atatürk'ün kurmuş olduğu "Türk Kuşu"nda yaptığı biliyoruz. Bu dönemde Sabiha GÖKÇEN'in İlk Türk Kadın

Havacı olarak yetişmesinde, Atatürk çok ilgi göstermiş, sık sık Etimesgut'a giderek, onun uçuş eğitimini izlemiştir; ve böylece Türk kızları'nı, bu yeni alana teşvik eylemiştir.

Atatürk gibi, onun aile yakınlarının da Sabiha Gökçen'e aynı samimi alâkayı gösterdiklerini, bu fotoğrafta da görmekteyiz: Sağ başta Vüsât Erbatur, sonra Makbule Atadan (uçus elbiseli), Sabiha Gökçen ve en solda da, Sabiha Gökçen'in ablası, Gökçen'in uçuş yaptığı uçağın önünde görülmektedir. Eskişehir Hava Okulunda Harp Pilotluğu eğitimi sırasında sınıf arkadaşımız olan Sebiha Gökçen'in Atatürk tarafından öz evlâdi gibi, nasıl sevildiğinin bizzat şahidiyim<sup>(8)</sup>.

### XVII. BELGE: Vüsât Erbatur'un Ulus Gazetesindeki Ölüm İlânı.

13 Kasım 1969 günü vefat eden (Atatürk'ün amcası kızı) Vüsât Erbatur'un ölüm haberini, ertesi gün çıkan bu gazete ilânından öğreniyoruz. Bunda: Vüsât Erbatur Hanım'ın Babası Sâlih Bey'in, Atatürk'ün amcası olduğu; onun eşi Müberrâ Hanım'ın, Selânik Eşrâfindan Mevlevî-Şeyhizâde Ailesi'ne mensup bulunduğu; Nesrin Söğütlügil'in annesi ve Feridun Söğütlügil'in kayınvâlidesi olduğu, belirtilmekte, torunlarının adları da verilmektedir. Vüsât Hanım'ın titizlikle sakladığı ve kızı Nesrin Hanım'a bıraktığı bu belgelerle, yaptığı tarihi hizmet için ruhuna teşekkür eder, Tanrı'dan rahmetler dileriz.

---

(8) Sabiha Gökçen'in daha sonra, "Dünyanın İlk Kadın Savaş Pilotu" olarak yetişmiş ve Eskişehir'de Atatürk'le birlikte geçen unutulmaz bir gecenin hikâyesi için bakınız:  
I) Burhan Göksel, "Atatürk'ün Yaşantısında Demokrasi" (Makale), **Atatürk Haftası Armağanı**, Genelkurmay - Askerî Tarih ve Stratejik Etüd Başkanlığı Yayıncılığı, 10 Kasım 1983 Ankara, s. 59 - 71.  
II) Burhan Göksel, "Atatürk'ün Ağzından: Gençleri Seviniz" (Makale), **Askerî Hava Dergisi**, Sayı 250, Kasım 1973.

## BİBLİYOGRAFYA

(Konu üzerinde araştırma yapacaklara yararlı olabilmek amacıyla kitapçık dipnotlarındaki eserlere ilâveten Atatürk'ün aile seceresinden söz eden bazı eserlerin de katılması uygun görülmüştür.)

Sıra No.	Dipnot No.
1	(2) "Türk Gençliğinin Atatürk Hakkında, Özellikle Öğrenmek İstediği Konular", Özel Yükseliş Koleji, "YÜKSELİŞ DERGİSİ", 1974, Ankara, Sayı: 8.
2	(3) "Bir Anketin Sonuçları: Atatürk Hakkında Neler Öğrenmek İstiyorsunuz?", "Belgelerle Türk Tarihi Dergisi", 1973, İstanbul, Sayı: 74-75-76.
3	(4) Lord Kinross, "Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu", Türkçesi, Ayhan TEZEL, İstanbul Matbaası, 1970, S: 23'den itibaren.
4	(5) Doktor George W. Grawrych H., Combat Studies Institutie U.S. Army Command And General Staff College. "Military Culture In The Turkish Armed Forces".
5	(6) İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1949, 10. Cüz S: 719-807 "ATATÜRK" Bölümü.
6	(7) Şemsi Belli, "Makbule Atadan Anlatıyor: AĞABEYİM MUSTAFA KEMAL", 1959, Ayyıldız Matbaası, Ankara, S: 22.
7	(8/I) Burhan Göksel, "Atatürk'ün Yaşantısında Demokrasi" (Makale), ATATÜRK HAFTASI ARMAĞANI, Genelkurmay-Askerî Tarih Stratejik Etüd Başkanlığı Yayınu, 10 Kasım 1983, Ankara, S: 59-71.
8	(8/II) Burhan Göksel, "ATATÜRK'ün Ağızından: Gençleri Seviniz" (Makale), Askerî Hava Dergisi, Sayı: 250 Kasım 1973.
9	Muhterem Erenli, "ATATÜRK-1" Yapı Kredi Bankası Yayınu, 1981, S: 7-37
10	Kalıcı Ali, "ATATÜRK'ün Hususiyetleri", Sel Yayınevi, Hisar Matbaası, 1955, S: 7-27.
11	Cihat Akçakayilioğlu, "ATATÜRK" (Komutan, Devrimci ve Devlet Adamı Yönüyle) Genelkurmay Bşk. 1980, Askerî Matbaa, Ankara.
12	Türk'ün Altın Kitabı, "GAZİNİN HAYATI" Türk Neşriyat Yurdu, 1928, Cumhuriyet Matbaası (Eski yazı ile), S: 11-58.
13	Şükrü Tezer, "ATATÜRK'ün Hatıra Defteri", T.T.K. Basımevi, 1972, S: 80, 81, 127, 128, 197, 199.
14	Prof. Dr. Hamza Eroğlu, E. Alb. İsmet Gönüel, Doç. Dr. Muzaffer Arıkar, "ATATÜRK ve Türk Toplumu", Türkiye Zirai Donatım Kurumu Yayınları, Pelin Ofset, 1981, S: 65-78 (Aile secereleri ilginçtir).
15	Yusuf Hikmet Bayur, "ATATÜRK, Hayatı ve Eserleri-I", Ankara, 1963.
16	Uluğ İğdemir "ATATÜRK'ün Yaşamı", (1881-1938) T.T.K. Ankara, 1980.

- 17 İhsan Sungu. "ATATÜRK'ün Babası Ali Rıza Efendi" Belleten T.T.K. Ankara, 1939.
- 18 Faik Reşit Unat, "ATATÜRK'ün Ailesi" V. Tarih Kongresi S: 737, T.T.K. Ankara.
- 19 Falih Rıfkı Atay, "Çankaya" Doğan Kardeş Matbaası, İstanbul, 1969, S: 17-22.
- 20 Şevket Süreyya Aydemir, "TEK ADAM-I Cilt" Remzi Kitabevi.
- 21 Prof. Turhan Feyzioğlu, "The Life and Achievements of MUSTAFA KEMAL ATATÜRK", İstanbul, 1982.
- 22 Turkish National Commission For UNESCO, "ATATÜRK" T.K.K. Basımevi, 1981.
- 23 Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, "ATATÜRK Yetişmesi, Kişiliği, Devrimleri" Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum, 1973, S: 5-17.
- 24 Ahmet Niyazi Bangooğlu, "Yayınlanmamış Belgelerle Atatürk, Siyasi ve Özel Hayatı, İlkeleri", İstanbul Gözen Yayınları, 1981.



# **BELGELER**





**BELGE: 1**



BELGE: 2



Büyük amem mübere numur  
Dedem Selik spendi ile evlenme  
iznanesi yeni türkeşine. (Noteran Tarihi)

No 24203

Y. No \_\_\_\_\_

C. No. \_\_\_\_\_

## Türkiye Cumhuriyeti

AKKALA

Noteri

Selânik ve tevebiine mehsus münakâhat izinnamecidir.

Nume

26

Mihri Meccl

Mucâselât

1001

Vekilizzeva

Mehmet bey

Vekilizzeve

Sakir efendi

Suhud il ve kâle

Mustafa ve Abdülkâde  
efendiler

Suhud il ve kâle

Osman ve Halit efendiler

Suhud ülakid

Mehrûsi Selânikte Hâlid Alâeddin mahallesî imamı  
efendi.

Edesselen inha olunurki mezkûr mahalleniz sekinde  
lerinden Miherra Kerime Holla binti Ali Esref efendi  
nam (bir kelime okunemayır) manî şer'isi ve nizâmi  
yok lâzı, işbu talihî olen Salih efendi bin Kafîz Mehmet  
efendi nam kimesneye valisi izni ve tersiyeyin rize  
leri ve mihri mîcanel ve masâcel tesmiyelerile in  
deşgâhî skdi nikâh eyleşsin vesselin.

11/Zilkade/315

pul üzerinde okunemeyen  
mihir vardır.

Naibi merkez Selânik.

AKKALA

Mahallesinden mevrad şebdetnesi hâz  
edillip nafla tezkareleri görülmüştür.

11/Zilkade/315

Beşkötüp  
mihirs Resîh

Kâtiy

mihirîlâyikile okunmeyor

21 Aralık 1856

İşbu swetâ; idâz effenâ  
ayni olgusunun takdir ederim.

Ankara Dârdâneş Noter Vekili  
Yeminli /.../



Noter kâğıdı

Nume: 1

Şaban Çelek

Dârdâneş Matbaası

BELGE: 3



قانون

CARRIER

مورد رده، صریف و مسوده		آدوفس		گوته A-1	
طريق:		ادرس زبون		شارات محله	
امضا	ساعت	پذیرش عمل	پذیرش عمل	کلمه‌ی توهد و عربی	عربی
امضا	ساعت	پذیرش عمل	پذیرش عمل	موسته، نظری و ملکه اداره	آنچه
امضا	ساعت	پذیرش عمل	پذیرش عمل	سکوت، نظری و ملکه اداره	تاریخ: ۱۳۵۷
نحو کتابخانه و کتاب ایران					

معلوم غاز طریقہ تجارت سالنامہ سی: سالانہ کو اپنے نکال و واردہ متفقہ ملتوں شے



BELGE: 5

تئوچکز که سکره نور دسی

لیں:

آدرس: آذربایجان شهید مرتضی حسینی

2021

امارات مختصر :

BELGE: 6



Telgrafın varlığı  
İstediğim gibi

No 21092  
Y. No.

C. No. \_\_\_\_\_

# Türkiye Cumhuriyeti



Noteri

## Telgrafname

ADRES: Orta köyde yenge Miherra Esnimefendiye  
Evrende sırs numarası

16

4/331

Türkiye Cumhuriyeti

Posts telgraf ve telefon  
İdaresi.

Hükumet telgraf müsteşeras-  
inden dolayı bir günne  
mesaliyet kabul etmez.

Mehmetci Mahrem numarası Kelimesi ve grubu  
Ankara 4879 27

Tarili: 4/17 saat: 17 dakika

Alındığı nüshâl Saat İmza  
4/18 8 İmza: okunuyor

O. bilmekabelo beyşî tebrikât eylerim efendim.  
Mühîrî lîyikile Reisi cumhur gazî  
okunuyor. Mâstisî Kevâl

İşbu emâleti İlhan Çiller'in  
çyni okunduğuuz tacâm olorim.

21 Aralık 1956

Ankara 3.Şerîfî Maler Vekili  
Yemîni Mevlâât  
Şaban Çoluk



Noter kâğıdı

Nümane: 1

Damga Metbası

BELGE: 7



Atatürk'ün, küçük amcası Sâlih Efendi'nin kızı, Vüsat (Erbatur) adına 8.2.1926 tarihinde imzaladığı fotoğrafı.

**BELGE: 8**



M. Kemal çiftçiyi Cumhuriyetin temellerinden biri sayar ve "Çiftçi ve çoban bu millet için unsuru aslı'dır" derdi. Resim 1926'da çekilmiştir. Bu tarihte onun ilhamıyla kadınlar hür ve medeni kılığa girmeye başlamışlardır. Kendisini, Başvekil İsmet (İnönü), T.B.M.M. Reisi Kâzım (Özalp) manevi evlatları ve davetlileriyle çiftlik idare binası önünde görmekteyiz. Merdivendekiler Dahiliye Vekili Şükrü (Kaya) ve Çiftlik Müdürü Tahsin (Coşkan)'dır.

NOT: (YENİ GAZETE) "Günlük Siyasi ve iktisadî müstakil Gazete"nin 10 Kasım 1964 tarih ve 14 sayılı nüshasında neşredilmiştir. Atatürk'ün sağındaki, amcası Sâlih Efendi'nin oğlu, Necati Erbatur'dur.



Davetiyemiz, sözümden fersat  
sunegi.

No 239

Y. No. \_\_\_\_\_

C. No. \_\_\_\_\_

## Türkiye Cumhuriyeti

D. 1000 TL
EVRENSEL
TELEFON
NOTERİ

Geçti beşyılardan önceki beşinci beşik  
rusvanlı hayeli tarihiyle resmi markumla birlikte  
karisici Nostalgia belgesi hanımın sylkları yine  
şeklinde sorgulma şunu içeren edilecek nedeni  
minda bir geç elindeki o gün eski on altıda  
tolmabulğanın sayını tayifinin rice olundur.

Riyasati Cumhur İttisi umumisi  
İmza: M. Nevfik

bu surcun; ihmaz edilenin  
olduguunu tacik ederim.

19 Aralık 1956

Ankara Dördüncü Noter Vekili  
Yeminli Başkılıp  
Şaban Çolak



Parfümleri çalıfta kalan  
cüzgârı yepitler



عذرى حذيرنى محروم زاده سخى بعد سبع سو ما شه هفت تفنبه شیب  
مرحوم عزیز بچکت در بسی تجیه زین خانمک دینولوکت یاری سرخی جمله  
قدنی اجرا ایید بچکت فاما شده برجای آلمه اوزره او گون ساعت  
ادن آلمه بود طبا با خیه سری تبریزند رجا اول رفعه.

ربیعت جمهوریتگریبی

Damga Matbaası

BELGE: 10

# دولما با غچه سرايىندە دوناى ناھى مىراسى

(Dolmabahçe Sarayı'nda dünkü nişan merasimi.)



غازى مەھمەن تۈرىنىڭ عمر جىزادە لىرى بىلەن بىلە نىاھى مىراسى مەعى بولۇپ ناھى  
مەئىمەرلە بىلە دۆرە ساپى كېىىنلىكىن

رسىن جەھور حضرتلىرىنىڭ عمر جىزادە لىرى مىسحوم سىمېچە خان افندىنىڭ ئاشان مىراسى دون دولما باىچە  
صالح بىك ئىزدوملىرى شاقى بىلە، رسومات ساپى سرايىندە اجرالىدىلشىدە، مىراسىدە طرفىن ئايىلە لىرى از كانىز  
هېلىت تېقىيىھە رېسى مىسحوم عزىز بىك كىرىنەسى فتحىيە ايلە اخجاوا! وداسى بااضر بولۇنىشىلەردى. سعادتلىي آيدىزى

NOT: Bu resim ve haber, 29 Eylül 1927 tarih ve 1218 sayılı CUMHURİYET Gazetesi'nde  
neşredilmiştir.



2 Ekim 1937 günü Feridun Sögütligil ile Nesrin Hanımın nikâhlarının akdedilmesi ve ATATÜRKümüzün deruhde ve emretmesi üzerine İstanbul Park Otel'de tertip olunan ve kendilerinin bizzat şerefleştirdiği düğünlerinin hâturnası.

**BELGE: 12**

Maltose-1st

IRT ATATÜRK'ten Anılar  
Kavaklıdere-Ankara

Büyük Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı vesilesi ile, kendisi ile ilgili anıların toplanıp derlenmesi girişimi, takdir edilmesi gereklî bir hizmet olması nedeniyle İFT'yi kutlarım.

Atatürk'ün arucam hafız Mehmet İsmail efendinin oğlu Salih efendinin torunu olarak, Atatürk'den anılarını söylece şeitləyebilirim:

1-Atatürk'ü ilk defa, henüz ~~21~~ yaşındaydığum 1927 yılının iyüllü ayının 28. günü, dayım Necati Erbaturk'un Delsabahçe sarayında yapılan nişan serasiminde yakının görmek ve elini öpmek mutluluğuna erdim.

2-1928 yılında Atatürk'ün tensip ve tavassutu ile, Fezziati Lisesinin ilk okul birinci sınıfına yattılı olarak kaydedildim.

Pers yılı sonunda, büyükanneme : "İnce, torununu getir intihan edeceğim" buyurmuş. Büyük annemle birlikte Tölmabahçe sarayına gitmek. Atatürk bani kampisina oturttu, ve eline kılıç ve kalem varerek yaş bekayız dedi, synen zu cimleyi yazdırdı : "Bu gün Boluobağico sarayına geldim, Gazi Mustafa Kemal ile görüştüm."

İzmir'de, 1923 Nisan'ında Kocatepe'de bulunan bir okulda, Ataturk'ın bu defa yerel dille yazılmış bir metni okundu. Ben de o gün, Türk Alfabesine göre okudum. Metinde, yeri yazılı iyiçé ögrenmiş bulunduğuma kani olarak emmunityetici izhar etti. Ben de derin bir keyfem içinde geçirdiğim, okunduğunda, Ataturk tarafından başarılı anıldığım için ziyafetle mutlu oldum.

“ 1937 yılında, küçük rütbeli bir subay olan esimle evlenme  
tahmini düşük üzere , annemle birlikte hazırlıcaqta olduğumuz gün , derin  
bir anlayış ve şefkat göstermiş, ve hiçbir istekte bulunmadığımız halde,  
ne gerekiyorsa yapılması yolunda ilgililere direktif vermiş, ve 2/Ekim/  
1937 günü fark etmede yapılmasını emir ve doruhda ettiği dügenümüzde  
Büssat şeref vermek, ve bütün davetlilerle birlikte sabaha kadar düğünüm-  
de hazır bulunmak suretiyle , hepiniizi son derece mutlu kılmıştı.

Adress: schit Nadim "Zpolat  
Sekrik NO.13 Daire 12  
Maltan-Kaztal-İst

Digitized by srujanika@gmail.com

BELGE: 13

T. C.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI  
Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü

(f14)

Emekli dul ve yetim aylığına mahsus resmi senet



Aylık sahibinin adı : Vişat  
» soyadı : Erbatur  
» doğ. tarihi : 1314 Selânik  
» hüviyeti : Üsküp Rusumat Bağkâtipliğiinden  
emekli (ölü) Safiye (erbatur) kizi

İlk tahsiadeki adresi : 2.inci cadde № 43

Bahçelievler

Ankara

BELGE: 14

Sahife 1/2

Bağlanan aylık mikdarı		Başlangıcı
Lira 40	Kr. 16	11.2.1954
Verilecegi bütçe : U.B.		
AYLIKTAN TAHSİLİ İÇAP EDEN BORÇ		
Lira	Kr.	Borcun adı ve İzahat
<p>Adı 1inci sahifede yazılı Vüsat İrbatur'a 11.2.1954 tarihinden itibaren <u>Kuru</u> lira <u>esvalti</u> kuruş aylık bağlanmış ve 4462 numaraya kaydedilmiştir. 16.2.1954</p>		
<p>Müdürlük Resmi mijit 11.2.1954</p>		<p>Kümeyyiz H. Taymaz Memur 11.2.1954</p>
<p>11.2.1954 tarihinden itibaren bağlanan = 40 = lira = 16 = kuruş aylık Sayıştayca tetkik ve 90122 No. ile tescil olunmuştur. 24.2.1954 H. Taymaz M. H. Taymaz</p>		

## Ayıgin verildiği yer

Ressorti mābūc



## VUKUAT VE MALUMAT

İşbu senedininci sayfasında yine  
zile 40 lira 16 kuruş maaşın bitti.

<u>Lira</u>	<u>Ks</u>	
48		325 tarihli kanuna göre muharrisin kesilen eski maaş
72		Fevkalâde tahsisat (335 tarihli kanunnamele)
12		% 10 (1683 sayılı kanunda)
33		% 25 (3835 " " )
66		% 40 (4464 " " )
15 00		Mantı zâti } 4992 sayılı kanunda
7 79		% 45 } (5434 sayılı kanunda)
15 06		% 60
<u>40 16</u>		

Müdüs

*C. 100112*

Münevver

*J. Jecenig*

Menur

*A. Durd*

## VUKUAT VE MALÜMAT

Emeklinin hizmet müddeti ve maaşı  
belli olmak üzere 1. Mart 1966 tarihini

250

liraya yükseltilecektir.  
İlgili ilerde hizmet müddetini ve maaşı  
tevsiik ettiği takdirde aylığı 1/3/1966 dan  
itibaren tadil edilebilecektir.



*H. Ermen*

*E. E.*

yolsaçında veriles mesuliat veci lüle

Aylığının 24/7/1965 gün ve 669 sayılı  
Kanun gereğince 1. Mart 1966 tarihinden  
itibaren 250 Lira Kerap  
yükseltilmesi Sayıştay'ca tetkik ve  
tescil olunmuştur. 21.5.1966



*Z. Selman  
AKSOY  
Murakip  
Ekip Şefi*

*BEHZAT DİKEN*

*Murakip*

(Aylık, 6216 Sayılı Tekaüt Kanununā  
göre bağlanmıştır)

Dosya № 360/6940.

Ressmi sonet  
prük örnek : 105-1950



1

2

3

1. Vüsat Erbatur, 2. Zeynep Altay, 3. Nafia Orcay, Ankara Garı'nda, Makbule Atadan'ı İstanbul'a teşyi ediyorlar.

**BELGE: 15**



Sağdan sola sıra ile: Vüsat Erbatur, Makbule Atadan, Teyyareci Sabiha Gökçen, en sonda Sabiha Gökçen'in ablası, TÜRK KUŞU'nda.

**BELGE: 16**

## **ACI BİR ÖLÜM**

Aziz Atatürk'ün Amucaları merhum Salih bey ile Selânik eşrafından Mevlevî Şeyhi zade merhume Müberra hanımın kızları, Nesrin Söğütlügil'in biricik annesi, Oytun, Leylâ, Ongun, Füsun, Yurdun ve Hasnun Söğütlügil'in sevgili Anneanneleri, Feridun Söğütlügil'in Kayınvalidesi, Nafia Orçay, Zeynep Altay, Necati Erbatur ve merhum Kemal Erbatur'un kardeşleri iyî ve müşfik insan...!

## **VÜSAT ERBATUR**

Mübarek ramazanın birinci gecesi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Aziz Naşı 13/11/1969 Perşembe günü öğle namazını müteakip Hacı Bayram Camii şerifinden kaldırılacaktır. Mevlâ rahmet eyleye. Çelenk gönderilmemesi rica olurur.

**AİLESİ**

(Ulus - 7519)

Vüsât Erbatur'un 11 Kasım 1969 günü vefat etmesi üzerine, ULUS Gazetesi'nde neşredilen ölüm ilâni.

**BELGE: 17**







Büyük Atatürk'ün mensubu olmakla, haklı olarak öğündüğü ailesi ve soykütüğü (şeceresi) hakkında yeteri kadar ve belgeye dayalı bilgiye sahip olamamak her Türk'ü üzen bir olaydır.

İlim adamlarımızın ve araştırmacılarımızın çalışmalarını, daha ziyade O'nun yaptıkları ve Türk Milletine kazandırdıkları üzerinde yoğunlaştırdıkları bilinmektedir. Büyük Atatürk İnkılâbını yerleştirmek ve dünyaya tanıtmak için bu gayretler elbetteki zorunlu idi.

Aynı çalışmaların, Atatürk'ün ailesi ve soykütüğü üzerine de yöneltmesi gereğini duyan Bakanlığımız, ilim adamı ve araştırmacımızı öncelikle, halen yaşamakta olduğu bilinen Atatürk'ün akrabası olan kimselerde bulunabilecek vesikaları değerlendirmeye teşvik etmektedir.

Bu cümleden olarak; Kara Harp Okulu ve bazı fakültelerde "İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük" dersleri veren Burhan Göksel'in, Atatürk'ün birinci derecede aile yakını (amcası) Hafız Mehmet Emin Efendi (Kırmızı Hafız) torunlarından temin ettiği orijinal belgeleri ve diğer bilgileri birleştirerek yaptığı bu çalışmayı, (konu üzerinde araştırma yapanlara da yararlı olmak üzere) halkımızın bilgisine sunuyoruz.

ISBN 975-17-0117-1

500 TL.

