

ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN YAŞAYAN SON AKRABALARINDAN SELİN SÖZGÜTLÜĞİL UMUTLU KONUSTU

'Cumhuriyet ateşi alevlendi'

ECE PİROĞLU

Atatürk'ün amcası Kırkıncı Hafız Mehmet Efendi'nin torunu Selin Sögütlügil, Cumhuriyet'in 96. yılında, "Türk toplumunu etrafık hepimiz ve yeni nesillerimize el ete; vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya devam etmeliyiz" diyor. Çın Seddi'ni tarihte koşarak geçen ilk Türk kadını unvanının ardından şimdilerde 3 Kasım'da yapılacak İstanbul Maratonu'nda harp malülü gazı ve şehit çocukların için koşmaya hazırlanan Sögütlügil, "Meclis'te cesur milletvekillerine ihtiyacımız var" diyor. Sögütlügil ile Kandilli'deki evinde Cumhuriyeti, milli değerlerimizi ve siyaseti karşı duruşunu konuşuyor...

■ Cumhuriyet'in 96. yılında top luma ve gençlere neler söyleşmişiz? Yüzüküllülerden başı feleketten felekeye sürüklenen Türk ulusunun içinde "Türk'in makusları talihi" in yeniden bir büyük insan çıktı. O, düşünceleryle, eylemleriley ve de deyimleriley 20. yüzyılı derinden etkiledi. Çanakkale'den başlayıp, Sakarya ve Dumlupınar ile devam eden askeri başarıları ve dağda sularları gelişen siyaseti dehaşıyla yüzülmüşün tarihine imza attı. İmzaları reha olmaktan kurtarıp uğradı yurttaslar konutunu getirdi. İlk bir Cumhuriyet yaratarak Türkiye'de Aydınlanma devrimi, Türk hımanızını başlattı. Bu deha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. "Her şeye rağmen



Sögütlügil, Piroğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

zin çocukları için koşacağım. Vatanımıza çok düşkünlüğüm ama Türk olarak vatanımızdaki milli ahyetim ne demek olduğumu bilmiyorum. Bize bu imkânları, bu refahı sağlayan tüm değerlerin altında öncelikle vatanımızın bağımsızlığını tedarik edilmesi var. Buntuları da yapan kişiler harp malülü gazilerimiz, zehirlerimiz ve başta tabii. Başkumandanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tüm imdeğerlerin, maneviyatın ne demek olduğunu aslında bir anlamda hatırlatmak istiyorum herkese.

Hem zihnimizde hem de aklımızda

■ Milli değerlerimiz nüvvütliyor mu?

Milli değerlerimiz hiçbir zaman umutlu olmaz ama geri planda da kalmanızı lazım. Ben Atamızın bize ayladığı değerlerle daha çok sahip olmakla başladığını düşünüyorum. Eskiden sanki eżber letilmiş hatırlanmış bir kırabır, insanların şimdi her bir asteğmen allunu çizerken çok daha derin anımda ya başlıdalar. Şimdi biz onu hem zihnimizde hem aklımızda çok güzel sınırlardır. Bu son seçimler, bu idrakın göstergesidir. Türkiye'de Cumhuriyet ateşinin alevlendiği çok ölümcül bir sonuctur. Bundan sonra o sonucu bir adım guriye gitmeyecek. Ne Atatürk'in resomini indirerlerler, ne andımızı kaldırırlar.

■ 3 Kasım İstanbul Maratonu'nda da sizi göreceğimiz?

İki senenin önce kanserli çocukların için kostüm. Geçen senen AKCT için kostüm. Bu senen de harp malülü gazı ve şehitlerim F-



'Cesur milletvekillerine
İHTİYACIMIZ VAR'

■ Aktif siyasette yer almayı düşündürmek mi?

Kendi ülkemde, Atamızın kurduğu TBMM'de sağlıklı döşenmiş ve sağlıklı görevlilerin bir Cumhuriyet kadını olarak Meclis'te yemin etmek istiyorum. Ülkemiz sosyal yaşamıyla alakalı konularda ve kadın, çocuk üzerinde Mecliste çalışmalar yapmak istiyorum. Meclis'te cesur milletvekilleri ihtiyacımız var.

GELECEĞİMİZ PARLAK

■ Adaylık için bir parti ismi var mı?

Şu an için bir parti ismi veremem. Ama benim gönlümde yatan eslen her zaman için CHP'dir. Onun dışında hiçbir alternatif düşünmem, düşünmemem zaten. "Bu çok idealist bir tutum, politikacea yakışır mı?" diyeceksiniz ama ben su anıda sadece arzulsadığım kişimdan bahsediyorum. Atamızın kurduğu bir parti, Cumhuriyetimizin temelleryle birlikte simalı sanılan en özgün caridir. Ülkemizde CHP-

■ İYİ Parti'den adaylığınıza

konuşulmuştu bir dönem...

Londra Times gazetesi ile röportaj yazdım, orada Meral Akşener ile ilgili bir soru sormuşlardı ve her de "Türk kadınlardan siyasette yer alıp, politikada etkili olmaların, özgün adımları atıp, görevlilerini, bir vizyon katumalarını, bir politik dokunuş yaratmalarını çok destekliyorum" dedim. Oradan beni İYİ Parti Uyolligine kadar getirdiler.

■ Su anı siyasette
genel durumu nasıl
değerlendirdiğiniz?

Ben ülkemin geleceğini çok

parlak görüyorum. Ancak bir geçiş dönemininizi tabii. Bu geçiş dönenimde aslında çok yenilgiyi olan Cumhuriyetimizin bir anısında olgunlaşma sürecini temsil ediyor. Baştöülü, azık, Hristyan - Müslüman, Alevi - Sünni, Türk - Kurt ayrılmıyor. Bu bu vatanın artık özüdür. Karanız, toprağınız, dalmış, budagusuz hep birbirine karışmış. Bunalı, ayrılmamaya başladığını zaman yol sancılı olur. Biz kendi içimizde kendimizle kader sağlam tutaraak o kadar yolumuza asla gidiyoruz. Devam ederiz.

29
EKİM
96. YIL

**CUMHURİYET
BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN**

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERSEN
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı