

# Bebek Postası

30 MAYIS 2017 SALI - SAYI : 80

AKTÜALİTE - YAŞAM - MODA

PARA İLE SATILMAZ



## İstinye Park Fun Time'da Softplay

Softplay alanı ile konfor ve eğlenceyi bir arada sunan İstinye Park Fun Time Çocuk Eğlence Merkezi Genel Müdürü Aşlı Şen ile merkezi ve yenilikleri konuştuk.

röportaj

5



## 'Zamansız Fenomen' artgalerimBebek'te

Mihriban Mirapın "Zamansız Fenomen" adlı kişisel sergisi artgalerimBebek'te açıldı. Özlem Alçı'nın ev sahipliği yaptığı serginin açılışına birçok tınılı isim katıldı.

sergi

3

# ÇİN SEDDİ'NDE BİR BEBEKLI

Ulu önder Atatürk'ün amcası Kırmızı Hafız Mehmet Emin Efendi'nin torunu olan yazar ve sporcu Selin Söğütlügil tam 40 senelik Bebekli. Son olarak Büyük Çin Seddi Maratonu katılan ilk Türk kadını olarak adından söz ettiren Söğütlügil, Türkiye'deki kanserli çocuklara umut olmak için koştu.

→ DEVAMI 4'TE



## HARBİYE AÇIKHAVA KONSERLERİ

HAZİRAN 2017



17 Haziran ŞEBNEM FERİH



18 Haziran M.F.Ö.



19 Haziran SAHİN ÇETİNEL



20 Haziran TEDMAN



21 Haziran ATHENA



22 Haziran KENAN DOĞULU

## Şimdi konser zamanı

17-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konserlerde, performanslarıyla küçük büyük herkesin beğenisini kazanan, Türkiye'nin en önemli sanatçıları özel repertuarlarıyla on binlerce müziksever ile buluşacak.

→ DEVAMI 10'DA



## Akın Yıldırım 'Ateşle Oyun'

Sanatçının Ateşle Oyun isimli yeni sergisi 10 Haziran tarihine kadar Galeri Selvin'de görülebilir.

→ DEVAMI 10'DA

## RAMAZAN AYINA ÖZEL SOFRALAR

Aileniz ve dostlarınızla birlikte iftar mutluluğunu yaşayabileceğiniz en güzel iftar sofraları için, İstanbul'un ünlü mekânları birbirinden lezzetli menüler hazırladılar. Otellerin ve restoranların Ramazana özel olarak hazırladıkları iftar menülerini sizler için bir araya getirdik.

→ DEVAMI 6'DA





# ÇİN SEDDİ'NDE BİR BEBEKLI

Ulu önder Atatürk'ün amcası Kırmızı Hafız Mehmet Emin Efendi'nin torunu olan yazar ve sporcu Selin Söğütülgil tam 40 senelik Bebekli. Son olarak Büyük Çin Seddi Maratonu katılan ilk Türk kadını olarak adından söz ettiren Söğütülgil, Türkiye'deki kanserli çocuklara umut olmak için koştu.

Röportaj : Gözde SAYAR

*Sizi hem yazar hem de sporcu kimliğinizle tanıyoruz, biraz daha geçmişe gittiğinizde kimdir Selin Söğütülgil?*

Amerika doğumluyum, ama 5 yaşından beri Bebekliyim. Oyaştan bu yana aile ağırlıklı olarak oturmuyoruz. İlk olarak New York'da üniversite eğitimime başladım babamın rahatsızlığı dolayısıyla döndüm ve Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdim. Tezümüzde Regent's Üniversite'sim de yüksek lisansımı tamamlayıyorum. Ardından Oxford Üniversitesi'nde Yaratıcı yazarlık programını başlıyor. Bu zamana kadar 20'ye yakın İngilizce senaryo ürettim, kasım ayında ise 3. Kitabım çıkıyor.

*Yeni romanınızdan bahsedebilir misiniz?*

London'daki Regent's Üniversitesi Film, sinema ve prodüksiyon yüksek lisansını kabul edilmem aslında bu romanla oldu. Romanın adı 'Simurg'. Bebekli bir kadının 1960'larda İstanbul'da geçen yeniden iftihar hikâyesini anlatıyor. Bunu aynı zamanda senaryo yapıyor ve 2019 yılında prodüksiyonu için adını atacaktır.

**'Kitap okumak bir yazarı okumaktır'**

*Edebiyata merak nereden geliyor?*

Kendimi bildim bileli hem yazıyor hem spor yapıyorum. Aile de edebiyatçı çok fazla ve bu tutku aileden geliyor. Benim en büyük edebî rol modellerimden biri Yahya Kemal, bir diğeri ise Ahmet Haşim'dir. Çok küçük yaşta babamın elinden tutar, şiirlerini ezberlediğim edebiyatçıların mezarına götürür ve dua ederdik. Bu sebeple Aşyan ile aramda çok büyük bir bağ var. Edebiyatı sevmem dışında edebiyatçıları da çok severim. Bir sanatçının yaşadığını öğrenmeden yapıtlarını anlayamayız. Kitap okumak bir yazarı okumaktır.

*Eserlerinizdeki ana tema nedir; esinlendiğiniz neler var?*

Tamamen aşk var. Aşk sadece bir kadın ve erkek arasındaki ilişki değildir ama en büyük parçası iki varlığın birbirine olan bağlılığıdır. Aşk var olmanın, yaşamın kendisidir, en büyük dinamiktir, güdüdür. Benim yazılarımı temeli en büyük inancım olan aşktan kaynaklanır.

**'Bu maraton benim bir şükran borcum'**



*Bu zamana kadar birçok yardım faaliyetinin içinde bulundunuz. Son olarak da Çin Seddi maratonuna katıldınız, nasıl geçti bu süreç?*

8 yaşından beri spor yapıyorum ve bir takım cerecelerim var. Uzun zamandır dünyanın çeşitli bölgelerinde maraton koşuyorum. Yurt dışında sporemin hiçbir şekilde beklemedi yaratmadan bağlı olduğum dermeğe ya da platforma bağlı toplama tanımıyla birçok organizasyonlar yapıyordum, ben de onları arasına katıldım. 9 çocuk annesiyim ve çocukların da ciddi sağlık sorunları yaşadım. Bu süreçler, aileliğimiz zaman, bir anne olarak çocuklar için mutlaka bir şeyler yapmam gerektiğini, bunun bir şükran borcum olduğumu hissettim. Bunu kendi ülkem için çocukları için yapmak istedim ve zorlu bir maraton seçtim. Hem Türkiye hem de Çin Dış İşleri Bakanlığı maratonu gitmeden önce büyük destek verdiler. Her iki kuruma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu benim için büyük bir mutluluk çünkü Çin Seddi'nde koşacak ilk Türk kadınıydım, ülkemizi temsil ettiğim için çok büyük bir onur duydum ve 22 km boyunca bayrağımı bir an olsun elimden bırakmadım. Koşuyu 1 saat 49 dakika da tamamladım.

*Neden Çin Seddi maratonunu seçtiniz?*

Kanser hastalığı ile ilgili çığır açıcı tedavi süreci olan bir hastalık ve bu maraton parkuruyla aynı zorluk derecesine sahip. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji ve İlik Nakli Ünitesi için başlatılan bir proje vardı, ben de Çin Seddi koşumu Kanserle Yaşam Demeyişin bu projesiyle birleştirdim, gelen bağışları tamamını onlara görecektim. Kendi çeniklerimde okullarında



Selin Söğütülgil

bağış kampanyası başlatıldı ve kampanyaya destek veriyorlar. Selin yazıp 1381'e gönderdiğiniz her Sims 10'11 bağış demek. Çocuklar Çin'e gitmeden önce bana gönderdikleri mektuplarda beni birinci yapmışlar, sevgilerini çok güzel dile getirdiler.

*Medya da Atatürk'ün bilinmeyen akrabası olarak tanıtılmanızın nedeni nedir?*

Mustafa Kemal Atatürk'ün amcası Kırmızı Hafız Mehmet Emin Efendi'nin torunuyum. Atatürk, hahannem Vüsat Erbuğra'ya evladı gibi bilmiş ve

1 yaşında himayest altına almış. Kendisi tarafından okutulmuş hatta dedem bahaannemi Atatürk'ten istemiş. İlk hafta geyen, Latin harfleriyle yazılan genç kişilerin arasında hahannem de vardır. Postmodern bir dünyada yaşıyoruz ve benli kelimemiz ifade ederken Atatürk'ün akrabası olmak bir kediye olarak kalacaksa ben bunu sürekli laillamp duyurmam. Atatürk'ün akrabası olmak çok önemli bir misyonudur. Onun amcazadesi olmak kelimelerle anlatılmaz, bilmeceği zaman üretkenliği en üst plana koyarak, cümlelerle bilmiş duyulmalı. Atatürk'ün tarih boyunca, kısa hayatında yarattığı o büyük dünyaya baktığımız zaman kendini ifade edilecekli de cümleleridir.

*Atatürk ile ilgili biriktirdiğiniz birçok anekdot olmalı, bunları bir kitap haline getirmeyi düşündünüz mü?*

Mutlaka bütün bunları bir kitap haline getireceğim, bundan sonraki projem bu olacak hatta film haline getireceğim. Biyografik roman

ya da onun farklı açılarından ele aldığım bir roman olabilir. Böyle büyük bir projem var ve sadece edebî bir yazıyla buakuma taradları değilim.

**'Bebek'te bazı değerler yaşatılmıyordu'**

*40 senelik bir Bebekli olarak, semtin değişimleri ile ilgili neler söylersiniz?*

İstanbul benim için bir şehri sevdi, İstanbul içinde Bebekli olmak da çok ayrıcalıktı.

Değişime çok açık bir insanım ama değişimin niteliği çok önemli. Bebek enerjisi çok yüksek bir yerleşke ve bu değişime karşı değilim. Fakat bazı değerlerimizin korunması gerektiğini düşünüyorum. Kültürel bağda Amavutluy'da toplanan Osmanlı çileği vardı, kiraz büyüklüğünde çok lezzetli ve hoş bir kokusu vardı. Bu yaşatılmalı ve belediyelerin dışında yerel idarelerin desteği ile korunmalıydı. Erguvan ağaçları dünyada çok azdır ve yine burada

yaşatılması lazımdır. Ben küçükken sabahları boğazda denize girerdik, bir metre ötemizden Boğaz yanusları geçerdik. Onların korunarak doğa şartlarının arınması gerek. Bunu TURMEPA çok güzel üstlendi çünkü bu cepheler temiz denizlerde yaşıyor.

